



ΑΘΗΝΑ, 13/10/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γιορτάστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, στη σκηνή του Metropolis Live Stage, τα 33 χρόνια του περιοδικού ΔΙΑΒΑΖΩ. Την ίδια βραδιά τιμήθηκε ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, στον οποίο είναι αφιερωμένο και το 500ό τεύχος του περιοδικού.

Για την εκδοτική πορεία του περιοδικού μίλησε ο εκδότης του Γιώργος Γαλάντης, κάνοντας μια αναδρομή στις περιόδους του περιοδικού και αναφέροντας ότι το περιοδικό με τη στάση του και την προσφορά του αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι που μαζί με άλλα συνθέτουν το πορτρέτο μιας γενιάς, της γενιάς που δραστηριοποιήθηκε μετά τη μεταπολίτευση. Η συγγραφέας Μάρω Δούκα στην ομιλία της για τα 500 τεύχη του ΔΙΑΒΑΖΩ θυμήθηκε σκηνές από την πρώτη περίοδο του περιοδικού, με τον τότε εκδότη του Περικλή Αθανασόπουλο και τους συγγραφείς της εποχής που τον στήριζαν. Τόνισε με έμφαση ένα τμήμα από τον πρόλογο του πρώτου τεύχους, όπου αναφερόταν ότι «το περιοδικό απευθύνεται στους βιβλιόφιλους αλλά είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους που δεν διαβάζουν».

Για τον Τίτο Πατρίκιο μίλησε ο Γιάννης Ν. Μπασκόζος, διευθυντής του περιοδικού τα τελευταία 4 χρόνια, που επιμελήθηκε το αφιέρωμα, και στάθηκε κυρίως στη σχέση της ποίησης του Πατρίκιου με τους νέους. Συγκεκριμένα, τόνισε τα στοιχεία που ευαισθητοποιούν τους νέους όταν διαβάζουν την ποίηση του Τίτου Πατρίκιου, τα οποία είναι η αμφιβολία, ο ερωτισμός, η τρυφερή σχέση με τις ανθρώπινες δυσκολίες, η αφηγηματικότητα. Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο ποιητής Γιάννης Βαρβέρης αναφερόμενος στην αγαπητική σχέση του Τίτου Πατρίκιου με την ποίηση. Τις ομιλίες έκλεισε ο κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Ραυτόπουλος, αναφερόμενος σε προσωπικές στιγμές με τον ποιητή την εποχή της *Επιθεώρησης Τέχνης*, τονίζοντας ιδιαίτερα τον κοινό τους αγώνα εναντίον όλων όσοι ήταν δεσμευτικοί και δογματικοί έναντι της ποίησης.

Ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός διάβασε το ανέκδοτο ποίημα του Τίτου Πατρίκιου «Το σπίτι μου», το οποίο περιέχεται στο 500ό αυτό τεύχος του περιοδικού. Στο πιάνο τον συνόδευσε ο συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης. Ανέκδοτα ποιήματα του ποιητή διάβασε η ηθοποιός Γεωργία Ζώη. Η βραδιά έκλεισε με τον Τίτο Πατρίκιο να διαβάζει κάποια από τα ανέκδοτα ποιήματά του και συγκινημένος να ευχαριστεί το περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ, όπως και τον κόσμο που τον τίμησε με την παρουσία του.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, εκδότες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, πολιτικοί, ηθοποιοί, φίλοι και συνδρομητές του περιοδικού, όπως οι Μένης Κουμανταρέας, Άγγελος Δεληβοριάς, Κική Δημουλά, Τάσος Γιαννίσης, Μιχάλης Γκανάς, Νίκος Θέμελης, Αχιλλέας Κυριακίδης, Γιάννης Ευσταθιάδης, Αντώνης Σουρούνης, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Κώστας Στεργιόπουλος, Γιώργος Συμπάρδης, Μιχάλης Μήτρας, Γιάννης Δάλλας, Αντώνης Φωστιέρης, Ντίνος Σιώτης, Ελένη Τορόση, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Έλενα Χουζούρη, Λίλα Κονομάρα, Πέτρος Τατσόπουλος, Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Ζέτα Κουντούρη, Βασίλης Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, Δημήτρης Σωτάκης, Εύη Λαμπροπούλου, Νίκος Βλαντής, Χριστίνα Οικονομίδου, Δημήτρης Μαμαλούκας, Αθηνά Παπαδάκη, Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Χριστίνα Ντουινιά, Λίζυ Τσιριμώκου, Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Κατερίνα Κωστήου, Νίκος Μουζέλης, Θάλεια Δραγώνα, Μπέτυ Τσακαρέστου, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Προκόπης Παπαστρατής, Καίτη Τσίχλη, Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης, Θανάσης Ψυχογιός, Νώντας Παπαγεωργίου, Κατερίνα Καρύδη, Νίκος Γκιώνης, Χρύσα Γεωργακοπούλου, Πέτρος Σταθάτος, Γιάννης Καραχάλιος, Πόπη Γκανά, Κατρίν Βελισσάρη, Άρης Πετρόπουλος, Ελένη Ζέρβα, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Σωτήρης Σόρογκας, Τάκης Κατσουλίδης, Γιώργος Λαζόγκας, Νίκος Κυπουργός, Κώστας Μποτόπουλος, Γιάννης Μάνος, Τατιάνα Λύγαρη, Γιώργος Δ. Σαρηγιάννης, Μαρίζα Ντεκάστρο, Maurizio De Rosa, Σταύρος Γαλανάκης, Τάκης Βλαστός, και πολλοί άλλοι, τους οποίους το περιοδικό ευχαριστεί από καρδιάς.

ΧΟΡΗΓΟΙ:



Χαριλάου Τρικούπη 38, Τ.Κ. 106 80, ΑΘΗΝΑ
Τ: 210 33 88 008-9 F: 210 33 88 006 E: diavazo@otenet.gr